



Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven
Heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven.

Dankbaar herinnering aan

de Heer Edmond *Maria* Corbeel

geboren te Sint-Pieters-Woluwe op 1 augustus 1935
en vredig overleden te Leuven op 1 december 2020
gesterkt door zijn geloof en het gebed van familie en vrienden.

Wij nemen in strikte familiekring afscheid van Edmond
op dinsdag 8 december 2020 in de Sint-Pancratiuskerk
te Kraainem.
Edmond wordt begraven op de begraafplaats van Kraainem.

Lieve Wulleman, zijn echtgenote

Jan Corbeel,
Paul Corbeel en Natalie Vanderschaeghe,
Marie, Arthur en Charles,
Wim en Gabrielle Corbeel-Christenhusz,

zijn kinderen en kleinkinderen,
zijn schoonbroers en -zussen,

de families Corbeel en Wulleman,

danken u voor de hartverwarmende blijken van medeleven en steun.

Vader, je was een stille man, bescheiden, maar met een groot hart
voor God en iedereen.

We zijn je dankbaar voor wie je was.

Je bent en blijft voor ons aanwezig, in Gods eeuwige liefde geborgen
en in ons hart.