

*Ik ben nog maar een deeltje van de mens die ik ooit was,  
te veel bittere tranen regenen op mij neer.*

*Ik ben nu ver weg van huis  
en ik heb dit helemaal alleen tegemoet gezien,  
al van veel te lang.*

*Ik voel dat niemand mij de waarheid zei,  
over ouder worden en wat een strijd dit zou worden.*

( Brian May )

Wij nemen afscheid van

## Elise Van Pellecom

weduwe van Maurice STRUELENS

geboren te Laken op 3 juli 1928 en overleden te Zaventem op 29 oktober 2018.

### **Dit melden u met diepe droefheid :**

Danny en Brigitte STRUELENS-WEMANS,

haar kinderen ;

An en Kristof STRUELENS-VAN DER VURST,  
Leen STRUELENS,

haar kleinkinderen ;

Haar schoonzus, neven en nichten.

*Met onze oprechte dank aan het personeel van het WZC Trappeniers te Zaventem en  
aan haar huisdokter Greet Pauwels.*

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Elise tijdens  
de plechtigheid die zal plaatsvinden in het crematorium 'Daelhof' te Zemst  
op **WOENSDAG 7 november 2018, om 11.30 uur.**

**Samenkomst in het crematorium, Erasmuslaan 50 (Cargovil) te 1804 Zemst.**

De uitstrooiing van de as geschiedt in familiekring.