

Je had karakter, ongelooflijk sterk.
Je stelde alles in het werk om,
de tijd die je was gegeven
tot het uiterste te leven.
Zo dapper als jij ken ik er geen een
Jij gaf jouw stem aan iedereen
Om het grote verdriet te dragen
Met optimisme, zonder klagen
Ongekend moedig heb je gestreden
Ongekend moet je hebben geleden
Tot je uitgeput heb opgegeven
Toen duurde je leven maar heel even
Voor je voorgoed je ogen sloot
En zei: "Ik ben niet bang, nu ga ik dood"

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader en opa

Jacob KERSLOOT

Weduwnaar van Suze BAKKER

Ere-accountant IAB

Geboren te Anna Paulowna (NL) op 29 januari 1931 en overleden te Leuven op 3 juli 2018.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jacques en Ingrid KERSLOOT-VERBEEK,
Jeroen (†) KERSLOOT,

zijn kinderen;

Juliette KERSLOOT,
Remi KERSLOOT,
Annelies en Jurgen MATHEÏ-ELSEN,
Kathleen MATHEÏ,

zijn kleinkinderen;

*Onze speciale dank gaat uit naar Anne JOKIRANTA en Emma MOLLET voor hun
jarenlange vriendschap en zorg.*

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Jacob tijdens de rouwplechtigheid die zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk te Vossem op **DINSDAG 10 juli 2018, om 10 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9u30.

Jacob wordt bijgezet in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Vossem.