

*Hoe mooier de herinnering  
des te moeilijker de scheiding  
maar dankbaarheid verandert  
de pijn in stille hoop*

Met droefheid nemen wij afscheid van

## *De heer Maurice VANDERMEEREN*

geboren te Duisburg op 7 maart 1926 en overleden te Leuven op 12 maart 2018.

### **Dit melden u met diepe droefheid:**

Frans (†) en Rosalie (†) CORDEMANS-VANDERMEEREN en kinderen,  
Victor (†) en Emérence (†) VANDEBEECK-VANDERMEEREN, kinderen en kleinkinderen,  
Frans (†) en Ghislaine VANDERMEEREN-PUTTAERT,  
Zijn zussen, broer, schoonzus, schoonbroers,  
Zijn neven en nichten,  
De families VANDERMEEREN, ROEYKENS en aanverwanten.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium, Dorp 21 te 1933 Sterrebeek,  
na afspraak op het nummer 02/731.26.66.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Maurice tijdens  
de plechtige uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Sint-Katharinakerk te Duisburg  
op **VRIJDAG 16 maart 2018, om 10 uur.**

**Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.**

Maurice wordt begraven op de begraafplaats van Duisburg.

*Met bijzondere dank aan dokter Meens voor de goede zorgen.*